



1910 – 2010 Honderd jaar Fanfare St. Joseph Pey

## 1930-1940

### Economische crisis, muzikaal succes en een naderende oorlog

In 1930 werd met grote luister het 20 jarig jubileum gevierd. Zangvereniging Vriendenkoor vierde in dat jaar haar 30 jarig bestaan. Fanfare en Vriendenkoor hadden een goede verstandhouding omdat verschillende leden van de fanfare ook lid waren van Het Vriendenkoor uit Echt. Deze vriendschappelijke betrekking zorgde ervoor dat beide jubilea gezamenlijk werden gevierd. Plaats van handeling was De Doort, onder de naam 'Zangfaar' werd in de bosrijke omgeving van De Doort een toneelstuk opgevoerd door het toneelgezelschap "Vast als Eyck bij der Mase" uit Maaseik met als titel: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Ook maakten vele muziek- en zangverenigingen uit de omliggende plaatsen hun opwachting om een concert te verzorgen. Ondanks het feit dat ook de jaren dertig in het teken stonden van de economische crisis, probeerde men in Pey het leven te leven zoals dat geleefd moest worden. Niet bij de pakken neerzitten maar actief en optimistisch blijven. Op 4 januari 1931 werd het patronaat geopend in dat zelfde jaar nam Dhr. Sniekers, na 3 jaar ontslag als dirigent van de fanfare. Hij werd opgevolgd door de gerenommeerde Maastrichtse musicus G.F. de Pauw. Het turbulente leven van die dagen liet ook de fanfare niet ongemoeid. Het hoge muzikale peil vergde veel van de inzet van muzikanten, bestuur en dirigent. Om moverende redenen droeg Dhr. Chr. Boonen het voorzitterschap in 1934 over aan Dhr. L. Turlings.

Het hoogtepunt in de jaren dertig was beslist de deelname aan een muziekconcours in Rotterdam. De fanfare kwam uit in de afdeling uitmuntendheid. Het schitterende optreden werd beloond met een eerste prijs met 356 punten en een ere prijs. De fanfare haalde het hoogste aantal punten van de 17 deelnemende fanfares en het derde van de 43 deelnemers. Het bleek achteraf , het voorlopig laatste wapenfeit van fanfare St. Joseph te zijn. De wereld raakte meer en meer verstrikt in de gevolgen van de expansiedrift van het Duits Nationaal Socialisme onder aanvoering van Hitler. In het jaar waarin de fanfare op trotse wijze haar eerste dertig glorieuze jaren wilde vieren, vielen de Duitsers in mei 1940 ons land binnen. Na de economisch barre tijden van de dertiger jaren werd de Peyer bevolking en dus ook de fanfare geconfronteerd met nieuwe ontberingen.